



Buy your Books!

Dear members,

Welcome (back) SPILers! Today is the first day of the academic year 2024-2025. I hope you are all well-rested from your holidays and ready for a year full of new experiences, memories, academic excellence, and new friends. Although, my year as the Secretary of this association is almost over, I am writing you one final newsletter updating you on the upcoming activities. I hope to see many new and familiar faces during the activities!

First of all, today is the last day to sign up for the committees! The committees organise almost all the activities. There are many committees to choose from, there is something for everybody! From formal excursions to organising parties in the Festive Committee, do not forget the trips! More information on the committees and committee work can be found on our website or Instagram.

Furthermore, there are already some activities you can put in your agenda. Join us during the opening of the academic year borrel on the 3rd of September at FSW from 15:30 onwards. No time on Tuesday, no worries! On Thursday the 5th of September we are hosting a Welcome back borrel in Leiden. Please join us at L'Esperance at 20:00!

Looking for something more educational? On the 9th of September the association will visit the Turkish Embassy. Keep on eye on Instagram for more information and sign-up specifics.

Last but not least, on the 12th of September the Change of Boards GA will take place. On this special evening, the 43rd board will present their final report. During this evening the 43rd will also be hammered out and the 44th board will be hammered in. You are welcome at the Vergulde Kruik from 18:30 onwards. We are looking forward to meeting you there!

Thank you for this wonderful year! Being the Secretary of this association comes with many different tasks and responsibilities. From organising the GAs to writing minutes, it has always been a pleasure, including writing the newsletters. I hope you read all of it. Good luck with your studies!

Take care,

See you at one of the activities,

Noor Stuijt
Secretary

Waarde leden,

Welkom (terug) SPILers! Vandaag is de eerste dag van het academisch jaar 2024-2025. Ik hoop dat jullie allemaal uitgerust zijn van de vakantie en klaar zijn voor een jaar vol nieuwe ervaringen, herinneringen, academisch succes en nieuwe vrienden. Hoewel mijn jaar als Secretaris van deze vereniging er bijna op zit, schrijf ik jullie nog een laatste nieuwsbrief om jullie op de hoogte te brengen van de komende activiteiten. Ik hoop veel nieuwe en bekende gezichten te zien tijdens de activiteiten!

Allereerst is vandaag de laatste dag om je aan te melden voor de commissies! De commissies organiseren bijna alle activiteiten. Er zijn veel commissies om uit te kiezen, er is voor ieder wat wils! Van formele excursies tot het organiseren van feesten, vergeet de reizen niet! Meer informatie over de commissies en het commissiewerk kun je vinden op onze website of Instagram.

Verder zijn er al een aantal activiteiten die je in je agenda kunt zetten. Doe mee tijdens de opening van het academisch jaar borrel op 3 september bij FSW vanaf 15:30. Geen tijd op dinsdag, geen zorgen! Op donderdag 5 september organiseren we een Welcome back borrel in Leiden. Je bent welkom vanaf 20:00 in L'Esperance!

Op zoek naar iets leerzaams? Op 9 september brengt de vereniging een bezoek aan de Turkse ambassade. Houd Instagram in de gaten voor meer informatie en aanmeldingsspecificaties.

Tenslotte, vindt op 12 september de Wissel-ALV plaats. Op deze speciale avond zal het 43e bestuur hun eindverslag presenteren. Tijdens deze avond zal ook het 43e bestuur worden uitgehamerd en het 44e bestuur worden ingehamerd. Je bent vanaf 18:30 uur van harte welkom in de Vergulde Kruik. We kijken er naar uit om jullie daar te ontmoeten!

Bedankt voor dit geweldige jaar! Secretaris zijn van deze vereniging brengt veel verschillende taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Van het organiseren van de ALV tot het schrijven van notulen, het is altijd een plezier geweest, inclusief het schrijven van de nieuwsbrieven. Ik hoop dat jullie alles gelezen hebben. Veel succes met je studie!

Pas goed op jezelf,

Tot tijdens één van de activiteiten,

Noor Stuijt
Secretaris

Agenda

September 2nd:

- Start of the Academic year
- Committee Application Deadline

September 3rd:

- Opening of the Academic year borrel

September 5th:

- Welcome Back Borrel

September 9th:

- Turkish Embassy visit

September 12th:

- Change of Boards GA

September 16th:

- Waffle Hour in the common rooms

September 17th:

- SPILxCIROS Borrel

September 26th:

- SPILxMUN Event

Quote of the month

'Do you want to be the Taj to my Mahal?'

- Pieter Mauritz



Old Hands / Oude Rotten Column



Na Uw redacteurs de zondvloed

Washington hing zijn presidentschap aan de wilg na acht jaar. Alles gegeven, maar de koek was na deze acht jaar toch echt op. Dan is Washington nooit redacteur bij SPIL geweest; het langer dan één jaar volhouden betekent dat je te veel hebt kunnen uitrusten. Onze excuses aan de kersverse nog van de ELCID herstellende eerstejaars, het is voor jullie wellicht wat vroeg om melancholisch terug te blikken. Maar helaas, deze columns zijn altijd doorspekt geweest met een hoog *das-war-einmal* gehalte. En terwijl jullie nu nog de opmerking van een dronken vierdejaars verwerken dat het 'zeer knorrig is om te zeggen bij welke studievereniging je zit', waren Uw redacteurs deze zomer hun brein aan het breken over hoe zij hun zwanenlied zouden vormgeven.

Eén ding bleef onveranderd: de leden maakten zich zorgen. Uw redacteurs bleven namelijk maar geven, vermaken, verlichten, ontroeren. Kregen zij eigenlijk zelf wel iets terug voor deze heiligheden? Maakt u zich geen zorgen. Het zou immers ijdel zijn niet te erkennen dat Wij ook iets aan onze vaste rubriek hebben gehad. U raadt het goed, lieve lezer, tijd voor ouds eenmaal? van de commissaris onderwijs en politiek. Een artikel in de Mare aan ons gewijd van de commissaris Intern. Een penningmeester die nooit te beroerd was om stiekem de verenigingspas erbij te pakken om een extra 'redacteurs-lekkernijje' in ons zakje te steken en dat vervolgens *benodigheden smokkelspel* te noemen op de begroting. Onze voorzitter, die ons heeft bewezen dat Duitsers wel degelijk kunnen lachen (ze moest alleen eerst écht goede columnisten tegenkomen). Een commissaris extern. En bovendien, een secretaris die door een gebrek aan deadlinedisciplines van onze kant meermalen over zinnen heen heeft gelezen, waardoor wij haast volledige vrijheid hebben genoten in wat wij schreven. (kijkt u maar eens terug, december 2023 is een prachtige, doch ondeugende, acrostichon)^[1]

Tot Slot, Leiden is een stad van verenigingen. De studentenverenigingen zijn alom vertegenwoordigd in het Leidse studentenleven. De studieverenigingen zijn daarentegen tegenwoordig grotendeels veredelde huiswerkclubjes voor een handjevol passieve leden. Echter, er zijn enkele uitzonderingen. Studieverenigingen die zichzelf nog steeds een bepaalde hoedanigheid aan pretenties, tradities en gebruiken aanmeten. We hebben talloze woorden besteed aan oude gebruiken die werden vernield bij SPIL, 'vroeger was alles beter' en inhoudsloze beschuldigingen dat het bestuur aan het kwakkelde, wankelen en rommelen was. Stiekem genoten we van elke minuut. SPIL hobbelt wel verder. Geniet ervan, beste lezers, geniet ervan.

Wij waren de uwe,

Alfons 'u vond ons briljant' Hooft
Patrick 'u had gelijk' Daamen

P.S. Graag zouden wij alsnog een vernieuwing van onze perspas willen, deze doet het opvallend goed bij het zwakkere geslacht (HBO studenten journalistiek)
P.P.S. Meneer de voorzitter, zijn de leden Daamen en Hooft dat, door een jarenlange campagne van propaganda en deceptie, de leden Daamen en Hooft een SPIL-meerderheid hebben bewerkstelligd in een 7-koppig studentenhuus?
P.P.P.S. Beste Nieuwe leden, wisten jullie al dat de CALV een eigen rusthuis heeft voor uitgerangerde leden? Ook jullie kunnen ooit bij SPIL terecht.
P.P.P.P.S. De andere column bij SPIL gaat natuurlijk wel door, nog slechts enkele dagen voordat er weer hard gelachen kan worden om de KasCo brief.
P.P.P.P.P.S. Weledelgestrenge vrouwe Stuijt, het was ons een waar genoegen.

^[1] Mocht u dit woord in een digitaal woordenboek hebben opgezocht en vervolgens wanhopig terug hebben gescrold in uw mailbox naar December 2023, dan bent u, zoals wij dat graag noemen: "gefopt".

Après vos chroniqueurs, le déluge.

Washington retired from the presidency after eight years. He gave it his all, but after those eight years, the tank was empty. Then again, Washington was never a columnist at SPIL; last year more than a year means you've had too much time to rest. Our apologies to the fresh first-year students still recovering from ELCID, it might be a bit early for you to look back with nostalgia. But alas, these columns have always been filled with a high level of "das war einmal". And while you're still processing that remark from a drunk fourth-year that "it's very uncool to say which study association you belong to," your editors spent this summer trying their brains on how to craft their swan song.

One thing remained unchanged: the members were worried. Your editors kept giving, entertaining, enlightening, moving. But did they receive anything in return for these noble deeds? Don't worry. It would be vain not to acknowledge that We also gained something from our column. You guessed it right, dear reader, for one last engeration. Sweet words whispered in our ears like *¿¡moriria por los oudos rottos?! from the education and politics commissioner. An article in Mare inspired by us by the Internal Commissioner. A treasurer who was never too shy to smuggly use the association's card to slip an extra "editorial intro" into our bag, then label it as "smuggling game necessities" in the budget. Our president, who proved to us that Germans can in fact laugh (she just needed to encounter truly good columnists first). An external commissioner. And above all, a secretary who, due to our lack of deadline discipline, often read over sentences, allowing us almost complete freedom in what we wrote. (take a look back, December 2023 is a beautiful, yet cheeky, acrostic).^[1]*

Finally, Leiden is a city of associations. The student associations are omnipresent in Leiden's student life. The study associations, however, have nowadays mostly become glorified homework clubs for a handful of passive members. Yet, there are a few exceptions. Study associations that still maintain a certain level of pretension, tradition, and customs. We've written countless words about old customs that were destroyed at SPIL, "everything was better in the past", and baseless accusations that the board was fumbling, staggering, and muddling along. Secretly, and enjoyed every minute. SPIL will endure. Enjoy it, dear readers, enjoy it.

We were yours,

Alfons "you found us brilliant" Hooft
Patrick "you were right" Daamen

P.S. We would still very much like to renew our press pass; it works remarkably well with the weaker sex (Journalism students from HBO).
P.P.S. Mr. President, are the members aware that, through years of propaganda and deception, members Daamen and Hooft have established a SPIL majority in a 7-year student house?
P.P.P.S. Dear new members, did you know that SPIL has its own retirement home for retired members? You too could one day end up at CALV.
P.P.P.P.S. The other column at SPIL will, of course, continue; just a few more days until we can laugh heartily at the KasCo letter again.
P.P.P.P.P.S. Most honorable lady Stuijt, it was a true pleasure

^[1] If you looked up this word in a digital dictionary and then frantically scrolled back through your inbox to December 2023, then you have been, as we like to say: "tricked".



This email has been sent to [{{email}}](#). • If you no longer want to receive this newsletter, you can [unsubscribe here](#). • You can also [view and edit your subscription](#). • Please add secretary@spilplaats.nl to your address book to ensure our emails continue to reach your inbox.

